



Groepsfeest blauw

In de twee laatste weken hebben de blauwe groepen hun groepsfeest. Voor de groep van Annemiek/Karin en Deirdre/ Karin (Corina) is dat op vrijdagochtend 8 juli. Voor de groep van Willeke en Marion/Jomayra is dat op maandagochtend 11 juli. De schooltijden zijn normaal. Voor deze dag hoeven de kinderen geen pauze eten en drinken mee te nemen. Daar zorgen wij voor. Het is fijn, als de kinderen makkelijke kleren aan hebben. En schoenen waarmee ze goed kunnen spelen. De kinderen mogen "buitenspeelgoed" (voorzien van naam) meenemen. Wel graag in een (rug)tas, zodat ze het zelf kunnen dragen. We hebben er al zin in!

Groepsfeest geel

Vanwege de slechte weersvoorspelling hebben wij er voor gekozen om het groepsfeest uit te stellen. Het groepsfeest zal nu plaatsvinden op **vrijdag 8 juli**. Deze dag willen wij wederom om 10 uur vertrekken en rond de klok van 3 terug zijn. Wie wil en kan ons heen en terug brengen? Geef dit door aan de medewerker van je kind. Alle kinderen nemen deze dag een lunch, zwemspullen, badlaken, zonnebrand en eventueel een leesboekje, puzzelboekje of andere strandspullen mee. Wij verzorgen drinken en wat lekkers! Wanneer het geen mooi weer is, trekken wij plan B uit de kast. Wij kijken er naar uit!

Oproep

Afgelopen dinsdag is het vest van Cas van den Busken uit groep 7/8 van Carola van de kapstok verdwenen. Vermoedelijk heeft iemand gedacht dat het van hem of haar was. Wij hadden het net nieuw gekocht dus nog geen naam erin. Wilt u zo vriendelijk zijn thuis even te kijken of u een extra vest heeft liggen?
Het gaat om een donker grijs vest met capuchon van H&M maat 146/152

Alvast bedankt namens Cas,
Groet, Maaïke

Dag mooie Regenboog

Daar ga ik...

7 jaar geleden kwam ik hier invallen en van daaruit ben ik ook aangenomen bij Stichting School. Ik voelde me fijn op de Regenboog. Helaas kon ik aan het einde van het jaar niet blijven en ben ik gaan werken op de Tjotter. Na 1,5 jaar kwam er toch weer een plekje vrij en ben ik teruggekomen op de Regenboog. Genoten van en met de kinderen, plezier gehad, veel contacten met hele lieve ouders! Het waren fijne jaren, bedankt allemaal. Gebaseerd op de wil om te leren, te ontwikkelen en mijn zoektocht naar passie en inspiratie, heb ik eerder dit jaar de keuze gemaakt om weg te gaan.

Ik wil alle ouders bedanken die vertrouwen in mij gehad hebben, met mij gepraat hebben, gelachen, gevoel met mij gedeeld, dat doet mij erg veel! Ook alle kinderen die mij een super mooie tijd gegeven hebben, ga ik erg missen. Ik heb veel geleerd, emoties gevoeld, ervaringen opgedaan en gesprekken gevoerd. Doe wat je gelukkig maakt en blijf wie je bent!



Ik wens de Regenboog een prachtige toekomst; met veel nieuwe inzichten, inspiratie, passie en gevoel, zoals de Regenboog voor mij is!

Dag lieve kinderen; blijf wie je bent, nieuwsgierig, ontdekkend, spontaan en open naar iedereen om je heen.

Liefs Carola

Bijen in Groen

Tijdens thema zomer, hebben we het ook over bijen. Waarom zijn bijen belangrijk voor de natuur, wat doen ze nou eigenlijk in een korf, hoe maken ze honing, hoe weten ze de weg van de korf naar een bloem. De stip op de rug van de koningin doet de imker met nagellak, zo weet de imker hoe oud de koningin is. Een echte imker heeft een gastles gegeven en hij had echte bijen meegenomen, bijzzzzzonder interessant.

Tip: Zaterdag 9 juli is er een open dag in de bijentuin in Lelystad. Van 10.00 tot 16.00 uur.



Jaarslot

Het is alweer bijna zo ver. We zijn al weken druk aan het voorbereiden en oefenen. Woensdagavond 13 juli is het jaarslot voor de schoolverlaters. Iedereen met een uitnodiging mag dan komen kijken naar de laatste opvoering van het afsluitende stuk van groep 8!

Het begint om 19.00 uur! Wij hebben er zin in, tot dan!



Mijn jaren op de Regenboog... afscheid Annet Noorman

17 jaar geleden... gestart op de Regenboog.

Ze wilden me graag hebben. In mijn tweede studiejaar liep ik stage op **de Regenboog** en blijkbaar was dat positief bevallen. Niet gesolliciteerd... zo aangenomen... dat kon toen nog...

Ik was het broekie van het team en dat heb ik geweten ook. Ik heb veel geleerd van die ervaren mensen. Ze wisten al zoveel en ik eigenlijk voor mijn gevoel nog helemaal niks... Een paar jaar later ging de school steeds meer groeien. We groeiden als snel van 5 naar 10 groepen, waardoor ik wat meer leeftijdscollega's nou ja... eigenlijk jonger om mij heen kreeg. Ik was niet meer het broekie zonder ervaring.

Ik heb heel wat leuke, gezellige, sportieve en soms vermoeiende (opblijven tot in de late uurtjes) **ontmoetingsdagen** meegemaakt met de kinderen en **fantastische kampouders**. Het is altijd fijn om hulpouders in de school te hebben. Wat extra handen in een groep zijn welkom. Niet alleen extra handen, maar ook ouders die meedenken over de school heb je nodig. Die denken in het belang van de school. Bij deze wil ik dan ook alle ouders bedanken waarmee ik heb samengewerkt, ideeën heb uitgewisseld over onderwijs tijdens een **ouderkring** en ouders die hebben meegeholpen bij **werkgroepen en vieringen**.

Het team heeft al wat jaren genoeg meegemaakt. Er is veel besproken, gedeeld, emoties geuit en uiteindelijk ook acties uitgevoerd, wat aardig energie gekost heeft. We zijn mede daardoor een heel sterk en krachtig team geworden. Klaar staan voor ouders en uiteraard voor de kinderen. Passie hebben voor het vak dat onderwijs heet. Een heel mooi, afwisselend beroep, met veel taken er omheen, buiten het lesgeven om, waarbij je soms keuzes moet maken die lastig zijn. De keuzes die ik gemaakt heb, heb ik altijd gemaakt in het belang van de school en daar sta ik nog steeds achter en zal ik ook nooit spijt van krijgen. Helaas heeft het nog niet opgeleverd wat ik ooit voor ogen had...

Ik heb nu weer een keuze gemaakt... (dit keer voor mezelf) **Ik ga de Regenboog verlaten**. Na de zomervakantie start ik op een Daltonschool. **De Meander** (Landerijen). Ik heb er onwijs veel zin in, een nieuwe start, andere mensen en kinderen ontmoeten, mezelf ontwikkelen. **Het is tijd voor mij... , tijd voor iets nieuws!**

Ik ga de Regenboog missen. Het is mijn eerste school waar ik ging werken. Ik vergelijk het met mijn eerste echte vriendje... uit het oog, maar nooit uit het hart.

Ik ga de kinderen missen... uit mijn groep (5/6- geel), uit andere groepen, oud-leerlingen, maar de mooie, leuke herinneringen blijven.

Ik ga de ouders missen... een praatje, hun zorg, hun humor, een lach, een gebaar...

Ik ga mijn collega's missen... die het vertrouwen in mij hadden, mij gesteund hebben, waar ik onwijs veel gelachen mee heb en noem het maar op. Jullie zijn kanjers!

De school en zijn omgeving... ga ik missen... de ruimte, het schoolplein, de kringen, ateliers, de mooie kasten, de AH...

Wat wens ik de Regenboog...



Ik wens de Regenboog een mooie toekomst met een hardwerkend, spontaan, enthousiast team met een jenaplanvisie. Een geweldige directeur..., die een duidelijk doel voor ogen heeft en zijn/haar koers in samenwerking met het team gaat varen. Een school waar kinderen met heel veel plezier naar toe gaan, samenwerken, leren, doelen stellen en eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Succes! Dag Regenboog!!! Op naar een mooie toekomst!

Annet Noorman

Belangrijke data

Juni/ juli 2016		
Maandag 4 juli	Groepsfeest oranje	De hele dag Vergeet dus niet om lunch mee te nemen
Dinsdag 5 juli	10-minuten gesprekken Groepsfeest Groen (middag)	
Woensdag 6 juli	Doorstroomdag	
Vrijdag 8 juli	Groepsfeest Geel	Vanaf 10 uur Vergeet dus niet om een lunch mee te nemen!
Donderdag 14 juli	Groepsavond Geel (Annet)	19.00 u tot 21.00 u
Vrijdag 15 juli	Studiemiddag	Alle kinderen zijn om 12 uur vrij
16 juli t/m 28 augustus	Zomervakantie	